

## Dagbog – Dag 2, tirsdag d. 9/10 2018

Efter morgenmaden samledes vi i Herregården til morgensamling, hvor Andreas igen spillede klaver til fællessang. Dagens første sten på vejen var ”Jens Vejmand”.

Imens holdt John morgensamling for de unge højskole-kursister, og fortalte om at leve med demens. Deres lærer sagde bagefter: *”Meget fin og rørende morgensamling ved John. Jeg blev helt taknemmelig over at det var mig, der var med”*.



Dagens program bød på tur til ”Kongernes Jelling”, hvor arkæolog AnneMarie Kruse var vores guide. Hun tryllebandt os hele dagen med sin viden om vikinger, sin smittende humor og enorme engagement.

Vi så med AnneMaries ord ”to bunker jord og to store sten” og lidt andet; og nærmere bestemt Gorm den Gamles og Harald Blåtands runesten, gravhøjene, Kronhammers store kunstværk ”palisaden” og den flotte, nyrestaurerede kirke. Det moderne oplevelsescenter var let tilgængeligt og fyldt med informationer, formidlet på en fin måde.

Ved Raving Enge spiste vi medbragte sandwich på den nedlagte station, og gik tur i hele den gamle bro’s længde i Vejle Ådal.

Eftermiddagskaffen drak vi i det fri ved Tørskind grusgrav, som er fyldt med Robert Jakobsen kunst og har den flotteste udsigt!





Hjemme igen holdt AnneMarie og Flemming modeopvisning i deres fine vikingetøj og udstyr; Flemming optrådte blandt andet i ”(næsten) bar røv og viklers”, af- og påklædt af sin kone.

AnneMarie var fin både i vikingekjole og i en såkaldt Peblos fra Jernalderen. Vi morede os kosteligt.

Efter aftensmaden holdt vi Samtale-café med Morten. Han fik os til at snakke to og to, og det kom der mange gode fortællinger ud af. Morten fik os også til at finde ”musikalske minder” frem i hukommelsen, og dem skal vi bruge i morgen.

Både Leif og Ole gav et solo-nummer, og fik store bifald. Til slut så vi billeder fra dagen.

Dagens tema: **Kulturarv for fuld udblæsning.**

Dagens citat: *”Nu banker demensen på. Vi holder lige en pause, til han er gået igen”.*

