

## Borgernes input om plejehjem i Middelfart

### Kirsten Bolvig:

Tænk på de pårørende som et positivt aktiv, der kender deres kæreste bedst,- inddrag dem og lyt til dem, kom dem i møde, i stedet for at have paraderne oppe og komme med forklaring / undskyldninger.

De pårørende forlanger / forventer ikke mirakler, kun at blive hørt - tænk på dem som et menneske i vedvarende sorg. Og føler de pårørende at de bliver hørt, ville kritikken måske mere eller mindre forstumme. Er det virkelig de pårørende der skal gøre opmærksom på manglende pleje, hygiejne m.m. Har medarbejderne ikke et ansvar her ?

Det at kunne sætte sig ind i et andet menneskes sted, kræver indsigt, viden og evnen / viljen til at omsætte den,- her kan ressourcer også spille en rolle

For få ressourcer ( tid ) og manglende empati, er en af de største forhindringer for trivsel.

Hvis der reelt er for få ressourcer til opgaver fx pleje /omsorg ,som medarbejderen synes er vigtige for dem, så har ledelsen en opgave ift. planlægning, fordeling af ressourcer ( for der kommer jo ikke flere ) og prioritering af disse.

Der skal udvises tillid og retfærdighed og være en åben dialog, mellem alle parter. På den måde kan flere medarbejdere få tid til at give den livsforlængende og værdige pleje, som de ældre har fortjent.

### Anonym:

I de enkelte partiers/opstilledes oplæg til valget - er det meget sparsomt/manglende hvilken politik der ønskes gennemført i forhold til borgere over 60. Hvor står det enkelte parti f.eks i forhold til fastholdelse af sundhed, støtte til seniorboliger, støtte til borgere/pårørende inden plejehjem er aktuelt? Undrer mig meget, da antallet af borgere over 60 som bekendt stiger væsentligt - også i kommende valgperiode.