

## Borgernes input om plejehjem i Kalundborg

Grethe:

Tror tallet af mennesker med en demens eller demenslignende sygdom er meget, meget højere. Vi har vores mor på 98 år, der bor i ældrebolig (ikke plejecenter) Hun er ikke diagnosticeret, men er tiltagende dement, har mange smerter efter fald og svær osteoporose, og benene svigter under hende. Hun sidder alene, med 5 besøg af hjemmeplejen. Hendes hjem er som en hovedbanegård af fremmede mennesker, der roder og sviner. Få er gode og de knokler, men de har jo ferie/fridage, kurser, bliver syge, skal til læge/tandlæge osv osv.

Der sker mange fejl og mærkelige hændelser, mange er uuddannede og nogle burde slet ikke arbejde med mennesker. Sproget er en kæmpe udfordring for nogle. De kan ikke læse, eller tale dansk. Vores mor (og vi andre) forstår dem ikke. Jeg mangler fokus på hjemmeplejen, synes ofte det er plejecentre der er i centrum i debatten. Den debat er også vigtig, for der er langt fra pladser nok. Mange sidder i eget hjem, for tilbudet om andet er reelt ikke tilstede. Det er virkelig hårdt at være pårørende, og mange ting skal klares. Rydde op og gøre rent efter hjemmeplejen. Sørge for læge og tandlægebesøg. Sørge for vaccinationer. Vaske tøj, når der ikke er mere rent. Handle ind. Hente medicin osv osv.

Og det værste er næsten, at vi bliver holdt ude, der er ingen kommunikation med teamleder og andre fra hjemmeplejen. Vi aner ikke, hvad der foregår. Vi samler bare skårene op.

Undskyld, hvis det ikke er en sådan betragtning I efterlyser, men frustrationen er stor, og det kan ikke gøres om, når vores mor er død.